



Όπι απέμεινε από τον καθεδρικό ναό, μετά τον σεισμό των 7.2 R



Πάνοπλοι άνδρες του Ο.Η.Ε. στο κέντρο της πόλης περιπολούν



Μπροστά στο κατεστραμμένο Προεδρικό Μέγαρο

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ

- Είστε Έλληνες;

- Ναι! Ναι!

Γυρίζουμε και διακρίνουμε μέσα στον κόσμο μια κοπέλα που μας φώναζε. Μια κοπέλα 25 περίπου χρονών με εμφάνιση τα σημάδια της ταλαιπωρίας που είχε περάσει στο πρόσωπο της, στα ρούχα της παντού. Άλλα τα μάτια της και η φωνή της πρόδιδαν έναν άνθρωπο που είχε το σθένος και τη δύναμη να επιζήσει, να πολεμήσει, να προσφέρει ότι μπορούσε ακόμα - και τον ίδιο την τον εαυτό - για να βοηθήσει αδιάκριτα δύος τους άλλους.

Ήταν ο Άστο Πλακανωνάκη απεσταλμένης του Ο.Η.Ε. στην Αϊτή από τον περασμένο Ιούνιο για να εποπτεύει την ανθρωπιστική βοήθεια στην χώρα. Σεωρθήκε νεκρή ή βαριά τραυματισμένη για δύο μέρες και η ελληνική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να τη στείλει αεροσκάφος για την παραλαβή της και τη μεταφορά της πίσω στην πατρίδα. Σώθηκε από ένα θύμα, από ένα τηλεφόνημα που έγινε όταν κοντοστάθηκε πριν μπει σε ένα σούπερ-μάρκετ για να κάνει τα ψώνια της λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στις 12 Ιανουαρίου 2010 λίγο πριν γίνει το μεγάλος σεισμός των 7.2 R που κατέστρεψε την πρωτεύουσα Port-au-Prince της Αϊτής, αφίνοντας πίσω 250.000 νεκρούς, 400.000 τραυματίες και 3 εκατομμύρια δατέγους. Ένας σεισμός που θα μείνει στην ιστορία των καταστροφών ως ο σεισμός ο οποίος έκαψε τις μεγαλύτερες κοινωνικές επιπτώσεις από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή στον πλανήτη και αυτό γιατί τη χώρα δεν έχει καμία δυνατότητα να ανακαμφήσει, δεδομένου ότι ο οικονομία είναι σε κείριστη κατάσταση, με τεράστιο εξωτερικό χρέος, με μόλις 11 δισεκατομμύρια Α.Ε.Π., με ελάχιστη κοινωνική συνοχή, με πολιτική κατάσταση εξαιρετικά ασταθή εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Στο Port-au-Prince την πρωτεύουσα της Αϊτής συσσωρεύτηκαν εδώ και αρκετά χρόνια 3.000.000 κάτοικοι - απότελεσμα της εγκατάλευσης της παπούας υπαίθρου - οι οποίοι κατοικούσαν σε παραγκουπόλεις που κατασκεύασαν χωρίς τις παραμικρές ανέσεις, κυριολεκτικά την μάνω στην άλλη χωρίς νερό, χωρίς πλεκτικό, χωρίς αποχέτευση, χωρίς δρόμους και εύκολη πρό-

σηση. Σε κάθε 10 με 20 παράγκες αντιστοιχεί μια υποτυπώδης τουαλέτα, ενώ παρασκευή της φαγητού γίνεται συνήθως κάπου στην υπαίθρο, όπου υπάρχει έστω και λίγος ελεύθερος χώρος.

Προς το κέντρο κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο και νότια στις υπώρεις των βουνών, Βρίσκονται κάποιες "πλουσιότερες" συνοικίες, ενώ ξεχωρίζουν μερικά μεγάλα πολυτελή ένοιδοχοεία και μικρές συνοικίες με πρεσβείες και αστικά σπίτια.

Στο βορειο τημόριο της πόλης βρίσκεται το μικρό αεροδρόμιο, ενώ στα δυτικά ο παλιές εγκαταστάσεις του γαλλικού Λαμανιού και δίπλα του ακριβώς οι εγκαταστάσεις του νέου λαμανιού στο οποίο υπάρχουν και οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι του.

Τέλος προς την ανατολική και σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων βρίσκονται τα σύνορα της Αϊτής προς τον Αγιο Δομίνικο, την μοναδική από ξηράς είσοδο, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες καταλαμβάνουν το νησί Εσπανιόλα, που για την ιστορία πρώτος είχε ανακαλύψει ο Κολόμβος, λίγο πριν αποβιβαστεί στην αμερικανική πεπίτα.

Η χώρα κρίπεται την ανεξαρτοσία της το 1804, μετά από μια μεγάλη εξέγερση των μαύρων σκλάβων, που έκαναν μεταφέρει 100 χρόνια πριν οι κατακτήσεις Ισπανοί και Γάλλοι. Ήταν μια χώρα πλούσια γιατί παρήγαγε τα παντόρια προϊόντα, το ζαχαροκάλαμο, τον καφέ και τις μπανάνες.

Έκτοτε και εκτός από κάποιες μικρές λαμπρές περιόδους, η χώρα βρισκόταν σε ένα αέναστο κύκλο εξεγέρσεων, καταστολών και βίαιης αλλαγής κυβερνήσεων, οι οποίες είχαν την περισσότερες φορές εξωτερική υποστήριξη και απροκάλυπτη εξωτερική παρέμβαση.

Η διαυλέμενη παραγωγική βάση, η οικονομική κατάσταση, στη διάρρηξη της παπούας υπαίθρου - οι οποίοι κατοικούσαν σε παραγκουπόλεις που κατασκεύασαν χωρίς τις παραμικρές ανέσεις, κυριολεκτικά την μάνω στην άλλη χωρίς νερό, χωρίς πλεκτικό, χωρίς αποχέτευση, χωρίς δρόμους και εύκολη πρό-

σηση, ήταν τα χαρακτηριστικά της Αϊτής.

Ο σεισμός βρήκε την χώρα σε άσχημη κατάσταση και την οδύνης σε τραγική. Ήταν μοναδική η αίσθηση να διαβαίνει κανείς στο κέντρο της πόλης - μέσα φυσικά σε θωρακισμένο αυτοκίνητο - και να βλέπει μια μάζα από ερείπια, από τα οποία ξεπρόβαλαν ανθρώπινα μέλη για μέρες εκτεθειμένα στις μεγάλες θεμροκαρσίες της εποχής. Οι δρόμοι στανία ήταν ανοιχτοί χωρίς ερείπια και σε όρον πλημμυρισμένοι από παχύρευστο υγρό γεμάτο σκουπίδια και κάθε είδους λύματα. Ο κόσμος, έπαλθης να περιφέρεται χωρίς σκοπό με μοναδική επιδωσην και στόχο να βρει νερό ή κάτι που να τρώγεται, ήταν εκθρικός και επιθετικός σε όποιους είχε κάτι παραπάνω. Ήταν αρκετά επικινδυνό κάποιος να κρατάει έστω και ένα μικρό πυροκάλι ή νερό.

Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο που μας μετέφερε αικινοτοπίου ήτηκε επειδή στον δρόμο παχύρευστη μάζα από κάθε είδους σκουπίδια και λύματα είχε ένα ύφος περιπο μισό μέτρο. Το πλήθος, μέσα από τα κλειστά τζάμια, αρχικά μας κοιτάζει διερευντικά, στη συνέχεια κινήθηκε απειλητικά. Λίγο πριν την επίθεση και παρά την παρουσία δύο οπλισμένων ανδρών μέσα στο αυτοκίνητο, φάνηκε - ευτυχώς - από την άλλη πλευρά ένα τεθωρακισμένο όχημα του Ο.Η.Ε. από τη λίγα που απεμένουν μετά την καταστροφική κατάρρευση των κτηρίων του Ο.Η.Ε., στα οποία βρήκαν τραγικό θάνατο 400 κυανόκρανοι.

Η ίδια είκονα επικράτησε και έχω από το Προεδρικό Μέγαρο, το οποίο και αυτό κατέρρευσε όπως και πλειονότητα των δημόσιων κτηρίων, αφανίζοντας έτσι δύλους σχεδόν τους υπουργών και τα κυβερνητικά στελέχη την στιγμή μάλιστα που η κατάσταση απαιτούσε πλήρη συστράτευση, ετοιμότητα και δράση όλου του κρατικού μηχανισμού.

Μόνη ελπίδα η άμεση εξωτερική βοήθεια σε διασωστικές ομάδες, ιατρικό προσωπικό, τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης. Εδώ όμως κορυφώθηκε το δράμα της Αϊτής και των κατοίκων της. Η κακή τους τύχη τούς συνόδευσε ακόμα και αυτή την κρίσιμη στιγμή. Οι τρεις κύριες είσοδοι της χώρας, τα σύνορα με τον Άγιο Δομίνικο, το αεροδρόμιο και το λιμάνι έπαθαν σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα η βοήθεια να παραμένει εκτός χώρας τις πρώτες κρίσιμες ώρες και μέρες μετά το σεισμό. Μια σύμπτωση που ποτέ δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά. Μια σύμπτωση απίθανη στατιστικά, μια σύμπτωση τραγική.

Στο αεροδρόμιο το πύργος ελέγχου κατέρρευσε, οι κτηριακές υποδομές υπέστησαν σημαντικές βλάβες και η προσγείωση των αεροπλάνων ήταν αδύνατη. Τα στρατιωτικά αμερικανικά αεροπλάνα ήταν την πρώτη που προσγειώθηκαν στην χώρα τρεις μέρες μετά και οι δυνάμεις των Η.Π.Α. εγκαταστάθηκαν στο αεροδρόμιο αποκλείοντας δύο μέρες, οποιαδήποτε άλλη χώρα και βοήθεια. Όταν πα μετά από μια εβδομάδα δόθηκε το αεροδρόμιο σε περιορισμένη χρήση, τότε ήταν αδύνατη πια η προσέγγιση του, εξαιτίας των ανυπότακτων υποστήριξηών.

Στο λιμάνι η κατάσταση ήταν απελπιστική. Φαινόμενα ρευστοποίησεων και πλευρικών εκτάσεων, κατέστρεψαν όλα τα κρυπτόδωματα αλλά και τον υποτοπώδη εξοπλισμό φόρτωσης - εκφόρτωσης. Τα μικρά και τα μεγάλα πλοία, νοσοκομειακά και φορτηγά, παρέμειναν αναγκαστικά στα ανοικτά, με αποτέλεσμα ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμός, εφόδια, οχήματα να μην μπορούν να μεταφερθούν στην πόλη. Παράλληλα, κιλιάδες κόμμισμα είχαν συσσωρεύεται στο λιμάνι με την επλίδα ότι κάποιο σπικάροβο θα τους μετέφερε κάπου αλλού, οπουδήποτε, μακριά από την καταστροφή.

Άλλα το πιο απίθανο συνέβη στην πόλη της Αϊτής, και του Άγιου Δομίνικου, από εκεί όπου θα μπορούσε να έρθει δικιώς και σχετικά έύκολα με την επιλίδα ότι κάποιο σπικάροβο θα τους μετέφερε, αφανίζοντας την πόλη της Αϊτής, μια που η γειτονική χώρα δεν επηρέαστε από το σεισμό.

ΒΟΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

«Ιστορίες που γράφει η ζωή»

Του Σεραφείμ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σήμερα, θέλω να ασκοληθώ με μια πέρα για πέρα αλλοινή ιστορία ενός καλού μου φίλου.

Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να διαθέσεις ο όποιος αναγνώστης λίγο από τον πολύτυπο χρόνο του για να μάθει κάποια γεγονότα που συνέβαιναν εκείνες τις παλιότερες εποχές. Παρακαλούμενης την.

Την πετούτη του 1950 εγώ και ο φίλος μου υπηρετούσαμε ως Υπαξιωματικοί της Χωροφλακής στα Διυδεκάνησα και συγκεκριμένα στην Ρόδο.

Ήταν το έτος 1955 όταν ένα μεσημέρι βρισκόμενος ο φίλος μου στο Αστυνομικό Τμήμα βλέπει μπροστά του έναν μεσίτηκο κύριο ο οποίος ζητούσε να δειν τον Αστυνόμο. Στο πρόσωπό του γνώρισε έναν Λερίο την καταγωγή και έτρεξε κοντά του.

-Μπάρμπα Γιώργη τι κάνεις; Τι ζητάς εδώ;
-Έλαψε από καρά το πρόσωπο του μπάρμπα Γιώργη στον ίδιο φύλο μου.

-Τι κάνεις παιδί μου, εδώ είσαι;

-Ναι εδώ υπηρετώ, τι σου συμβαίνει;

-Άστα, έχω μεγάλο πρόβλημα. Ήρθα με την οικογένεια μου από τη Λέρο να περάσω στην Αυτοράλια υγειονομική επιτροπή για να πάω σικογενειακά στην Αυτοράλια και δεν βρίσκω κατάλυμα. Δεν υπάρχει πουθενά δωμάτιο σε ξενοδοχεία γιατί έχουν έρθει πολλοί ενδιαφερόμενοι και από άλλα νησιά για τον ίδιο λόγο.

Ήρθα λοιπόν εδώ μίτης εσείς σαν Αστυνομία γνωρίζετε κανέναν να ενοικιάζει δωμάτια, επειδή πρέπει να μείνω τουλάχιστον ιο μέρες.

Τον μπάρμπα Γιώργη ο φίλος μου τον είχε γνωρίσει στην Λέρο όταν υπηρετούσε εκεί και μερικές φορές είχαν πει μαζί και τα καφεδάκια τους.

Φιλόξενοι οι Λεριοί, όπως άλλωστε είναι όλοι οι νησιώτες και όταν καμία φορά έβλεπαν χωροφύλακες σε κανένα καφενείο τους καλλιμέριζαν εγκάρδια και πολλές φορές έπιναν μαζί τον καφέ τους. Άλλα εκτός από τον καφέ, ο δικός μου φίλος, ήταν και μισό- Λερίος, επειδή τη γναίκα του καταγόταν από τη Λέρο.

Προθυμοποιήθηκε να τον εξηπτήσει τον μπάρμπα Γιώργη και μαζί άρκισαν να ψάχνουν για δωμάτιο, πουθενά ήμως δε βρήκαν, ούτε και στην παλιά οδό.

Έτοις βλέπετε μαζί του και ένα «τσούρμο» παιδιά κάπου πέντε (5), τα ονόματα των οποίων θυμάται ο φίλος μου, όπως τα θυμάμαι και εγώ, γι' αυτό και τα παραθέτω. Μανόλης, Άννα, Πόπη, Νίκος και ο μικρός Κωστής! Τα άλλα δυο μεγαλύτερα παιδιά του Αντώνης και

Κυριάκος, βρισκότουσαν από καιρό στην Αυτοράλια και εκείνα τους είχαν κάνει τις προσκλήσεις.

Καρπερός ο μπάρμπα Γιώργης! Δεν την άφνε σε... πουσιά τη νεράδια του και εκείνη φαίνεται πως ποτέ δεν του χάλαγε...χατίρι!

Είκε λοιπόν μαζί του τα πέντε (5) παιδιά του, συν οι δύο(2) γονείς αυτών των παιδιών επάνω (7) τον αριθμό άτομα, πλέον τρία συγγενικά το πρόσωπα Λερίων τα οποία τα «εσέρνε» μαζί του επειδή και εκείνη περνούσαν στην επιτροπή, μαζευόντουσαν συνοικιακά δέκα (10) άτομα που ήθελαν κάποιο μέρος να «ξαποστάσουν» και από το οκτώρω θαλάσσιο ταξίδι τους, Λέρος- Ρόδος.

Ποιός όμως θα έβαξε μέσα στο σπίτι του τους άτομα για δέκα (10) μέρες, που τα πιπορίκια θα το έκαναν...καλοκαιρινόν;

Βρέθηκε οώμας λύπη, τον πήρε στο δικό του σπίτι το φίλος μου, δηλαδή τι σπίτι, ένα μικρό δωματικά είκε με μια επίσης μικρή κουζίνα στην αυλή τουν οποία μοιραζόταν με τη σπιτονοικουρά του και μια κοινή επίσης τουαλέτα.

Και όμως, το 1οιμέρο εκείνην όπως μου έλεγε ο φίλος μου ήταν το πλέον χαρούμενο με τις τόσες όμορφες και αθώες φωνές ιδιαίτερα των μικρών παιδιών του μπάρμπα Γιώργη.

Για τον ύπνου τους όλους οι μικρότεροι «στρωματάδα» κάτω στο πάτωμα. Ο φίλος μου νέος τότε στην πληκτική και φιλότυπος είκε παραχωρήσει το μοναδικό κρεβάτι του στους μεγαλύτερους.

Εκείνος με τη γναίκα του και το 2ετές κοριτσάκι του μαζί με τα παιδιά του μπάρμπα Γιώργη μια καρά κοιμότουσαν στην «στρωματάδα» και σε ξένα μάλιστα στρώματα επειδή με αυτά τους είχε εφοδιάσει ο καλή τους σπιτονοικουρά.

Χουβράτος ο μπάρμπα Γιώργης και όλο το ισιόμερο ο περίφανος Λερίος ούτε που άφησε έστω και μια φορά το φύλο μου να βάλει το κέρι στην τοστή του και να γνάλει και εκείνος της κάποια δραχμή για ψώνια.

Πέρασαν στην επιτροπή, τον ευχαρίστησαν για τη φιλοξενία, έψυχαν για τη Λέρο και ύστερα από ένα περίπου μήνα με το Υ/Κ «ΑΠΤΡΙΣ» αναχώρησαν για την Αυτοράλια στην οποία έφτασαν ύστερα από 35 νομίζω μέρες ταξίδι στους ωκεανούς.

Τα χρόνια πέρασαν και κάποια στιγμή -έντει πάρα πολλούς μήνες- στην Αυτοράλια στο θέλοντας να της κάνει ένα δώρο και την έστειλε στην Αυτοράλια για να δει τους δεισίδες της, αδέλφια της μάνας της που και εκείνη



Φωτογραφία τη Μάρτιο του 1955, στην αιώνια της επανοικίας της Αυτοράλιας. Στη φωτογραφία ο μπάρμπα Γιώργης με την οικογένειά του.

είχαν πάει στην Αυτοράλια.

Ένα μεσημέρι δέκεται από την κόρη του τηλεφόνημα.

-Τείνα σου μπάρμπα.

-Τείνα σου παιδιάκι μου, τι κάνεις;

-Καλά είμαι, πάρε και έθει οδύσσω που λέει ότι σε γνωρίζει.

-Καλόμερα Μάκη.

-Καλόμερα, πούς, είστε;

-Είμαι ο μπάρμπα Γιώργης, που πριν χρόνια πήρθα στην αυτή σου, δύναμη επρόκειτο να φύγω για την Αυτοράλια.

-Μπάρμπα Γιώργη τι κάνετε;

-Καλά, πάρε και τη Μαρίκα που σε θέλει...

-Καλόμερα Μάκη

-Καλόμερα θεία Μαρίκα, τι κάνετε;

-Καλά είμαστε, αλλά άκουσε με...

-Σας ακούω!

-Βλέπω το κοριτσάκι σου και χαίρομαι, μια χαρά κοπέλα είναι.

-Ευχαριστώ θεία Μαρίκα.

-Ακουόμεν με τη θα σου ψιατί, ήρθε η ώρα να βγάλω και την υποχρέωση που έχω απέναντι σου, για τότε που με φιλοξένησες.

-Σας παρακαλώ θεία Μαρίκα τι μου λέτε τώρα, καμιά μεταρρύθμιση στην ώρα που θέλετε, δεν έκανε τίποτα.

-Πως δεν έκανες, μέχρι και από το κρεβάτι σου κατέβηκες να κοιμηθώ εγώ με το Γιώργη.

-Σας παρακαλώ θεία Μαρίκα σε όλη την περιοχή, το γιο μου θα της δώσω, θα την κάνω νόφη μου, ακαριαία, και εσύ δεν έχεις αντίρρηση!

-Πως δεν έκανες, μέχρι και από το κρεβάτι σου κατέβηκες να κοιμηθώ εγώ με το Γιώργη.

-Δεν κατάλαβες καλά: Δεν θε της δώσω χρήματα, το γιο μου θα της δώσω, θα την κάνω νόφη μου, ακαριαία, και εσύ δεν έχεις αντίρρηση!

-Κόκαλο ο φίλος μου, έχως προς στηγή τη λόγια του και έτρεμαν τα κέρια του.

Και ύστερα, η θεία Μαρίκα, την έκανε την

κόρη του φίλου μου, νύφη στο γιο της και από τότε έχουν περάσει κάπια τριάντα χρόνια...

Και στην κόρη του φίλου μου κατοικεί μόνιμα στην Αυτοράλια, πηγαίνοντας στην Ελλάδα για να δει γονείς, αδέλφια, συγγενείς και φίλους! Έκανε και δικά τη παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές και εργάζονται χωρίς να φοβούνται όπως γίνεται εδώ με τους νέους μας, που τρέμει με την καρδούλα τους μήπως και γιαγιά τους -άν έχουν και τέτοια- θυμώσει καμιά μέρα και δεν τους δώσει το χαρτζίκι τους. Και μάλιστα, στην κόρη του φίλου μου, είναι και λοχαγός του Αυτοράλιου Στρατού!

Ως προς τα παιδιά του μπάρμπα Γιώργη, πηγαίνοντας εκεί, στρώθηκαν στη δουλειά και στο... διάβασμα. Σήμερα είναι μεγάλοι και τρανοί, όλοι τους νοικουράδιοι άνθρωποι και τα παιδιά τους, τα γεγγόνια του μπάρμπα Γιώργη επιστήμονες!

Στις οικογένειες τους έχουν γιατρούς, δικηγόρους, αιωνιότερους επαγγελματίες που είναι οικονομικοί παράγοντες του Σιδηνού.

Ο μπάρμπα Γιώργης ΠΑΥΛΗΣ, ο γλυκούτατος, φωτώντας και υπέροχας αυτός άνθρωπος με τα ροζάσμενα του χέρια, εκείνος ο καλός τεχνίτης στη δουλειά του κιττότη, από εκεί ψηλά που βρίσκεται έστω και στα ορια του ουρανού μιας έντης, αλλά φιλόδεντης χώρας, θα κοιτάζει και θα καμαρώνει τους καλούς και κρηπουδίους σε μια ευνομόμενη κοινωνία απογόνους του! Το ίδιο θα καμαρώνει από ψηλά επίσης παιδιά και εγγόνια, και στην ίδια θέση, τη θεία Μαρίκα, πηγαίνει με την ουρανούμενη γιανναίκα!

Θα μου πείτε τώρα: μια τόσες λεπτομέρειες για μια παλιά ιστορία φίλου σου; «Κολλόπτος» ου είναι και σου δίνει καθημερινή αναφορά αυτούς ο Χριστιανούς;

Ναι φίλοι μου, καλά τον τοπιθετίσατε, «κολλόπτος» μου είναι και παρά το ότι πολλές φορές έχω «τσακαθεί» μαζί του, εκείνος συνειχεί να μου λέει τα μιστικά του!

Και πώς να μη μου τα λέει, αφού είναι ο ίδιος ο εαυτός μου και το κοριτσάκι που τότε ήταν δύο (2) χρόνων και τώρα μεγάλη και εκείνη γυναίκα, με δική της μεγάλα παΐδια, είναι ο δική μου κόρη. Είναι η Μαριούλα μου, είναι το πλάκνο μου και η αναπνοή μου!

Όμορφες ιστορίες, ανθρώπινες και συγκινητικές!

Που να φανταζόμουνα τότε πώς ένα από τα μικρά αγοράκια του μπάρμπα Γιώργη και μάλιστα σε κείνον που δύρκωνε κόρη μου σε κάποια φωτογραφία του κρατά το πόδι του, θα γνώντας σύζυγός της εκεί στη μακρινή Αυτοράλια?

Το δράμα της Αϊτής

τρού χειρουργούσαν σε υπαίθριους χώρους, βαριά τραυματισμένοι και κείτονταν στο χώμα. Σε 20.000 υπολογίστηκαν οι τραυματισμένοι που υπέκυψαν, δημιουργώντας ανά μέρη μαζί με τους υπόλοιπους νεκρούς που δεν ανασύρθηκαν από την ερείπια, ένα τεράστιο πρόβλημα στους επιζήσαντες. Φορητά μετέφεραν πάνωταν εδεισάντας τα σε πρόσφυτα ορμοδικούς τάφους, που άνοιξαν στη πόλη.

Η πειλή του θανάτου κάνει τους ανθρώπους πεπιθετικούς. Το έντονο της αιτουστήρησης κυριαρχεί. Ένας ανθρώπινος όλος, μια αγέλη εφορμά σε ότι, θεωρεί ότι μπορεί να τον οώσει. Προτεραιότητα της καταστροφής των τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, δύοντας γεννηταίρια πραγματική πάλι μέρικες εισάγουν για την κατοικία μιας μικρής ποσότητας τροφιών.

Ακολούθων τα λίγα καταστήματα πλεκτών ειδών, όπου γίνεται πραγματικά μάχη για ένα στερεοφωνικό, μια πλεκτρική συσκευή, γεγονός βέβαια αικατανόπτη, όταν στην καταστροφή.

Το ποιητικό ήταν πολλά στην καταστροφή, οι ορχήσεις επιστρέψαντες και τουρίστες. Στην οικογένεια κατευθυνθίκαμε προς το κατεστραμμένο κτήριο του Ο.Η.Ε., όπου ήταν σε

εξέλιξη η ανάσυρση των πτωμάτων και η διαδικασία ταυτοποίησή τους. Συνάδελφοι υπάλληλοι του οργανισμού προσπαθούσαν να ανασύρουν άπους συναδέλφους τους. Εικόνες πέρα από κάθε φαντασία που δεν θέλαμε, δεν μπορούσαμε να αποτυπώσουμε στα ρίχτη των φωτογραφικών μπηκών μας.

Αργά το βράδυ αποκαιρείταισαμεν την Άστα. Θέλαμε πολύ να πάμε στο δύο μέρη της πόλης της, εκεί που δένει με την οικογένειά της για να γεγκάνει την θεία Βούτη. Ήταν για μας ο πολύτυπος, ο ανεκτίμητος σύντροφος. Όταν την ωράσαμε στην θέλαια της καταστροφής, οι οικογένειες που δένει με την οικογένειά της για να γεγκάνει την θεία Βούτη, ήταν στην πολύτυπη επιστρέψεις και τουρίστες. Στην οικογένεια κατευθυνθίκαμε προς το κατεστραμμένο κτήριο του Ο.Η.Ε., όπου ήταν σε